



Witte Kerk Naarden

Zondag 26 januari 2025

3^e Zondag na epifanie

'Schuld, genade, rouw en Nick Cave'

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs (Nederhorst den Berg)

Organist: Wybe Kooijmans

VOORBEREIDING

Orgelspel

Begroeting door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars

We gaan staan.

Bemoediging en drempelgebed

V : Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en nooit laat varen het werk van zijn handen.

V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.

**G: Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.**

V: Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed beziel.

G: Amen.

🎵 'O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal' - Psalm 145 vers 1 en 3

Kyriegebed telkens beantwoord met: **301e**

 'De dag gaat open voor het woord des Heren' - lied 217

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met U

G: Ook met U zij de Heer.

We openen met de kinderen de Bijbel.

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst

Gebod

1^e lezing: Jesaja 61: 1 -3

 '**De Geest des Heren is op hem**' - lied 530

2^e lezing Lucas 4: 14 - 21

 'Jezus, geroepen om te leven'

Preek, gevolgd door een stilte.

- We luisteren

Samenvattende vertaling van het lied:

Ik geloof niet in een God die ingrijpt, maar jij wel lieveling.

Maar als ik wel in die God zou geloven, dan zou ik voor hem knielen en hem vragen je geen haar op je hoofd te krenken. En als hij jou zou sturen; dan in mijn armen.

Ik geloof niet in het bestaan van engelen, maar als ik naar jou kijk, weet ik dat niet zeker meer. Maar als ik wel in engelen zou geloven, dan zou ik ze bij elkaar halen en hen vragen over jou te waken, ik zou hen vragen een kaars voor je aan te steken en je weg te verlichten en te wandelen als Christus, genadig en liefdevol, en je leiden naar mijn armen. Maar ik geloof in Liefde, zoals jij, en ik geloof in een weg die wij kunnen gaan.

Dus laat die kaarsen branden en maak haar weg helder en puur, dat zij blijft komen, altijd en steeds weer. In mijn armen, Heer, in mijn armen.

Gebeden en gaven

De kinderen komen terug.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader.

Vanuit de gemeente

- Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT of kerk-app
- De bloemen
- Verdere mededelingen

🎵 'Heb dank, o God van alle leven' Lied 315 vers 1 en 2

Zending en zegen

Allen gaan staan.

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor Protestantse Kerk 2025 - Jonge generaties

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Meer

lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De bloemen die vorige week op tafel stonden, waren voor dhr. F. Schoonhoven



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Activiteiten deze week:

Maandag 27 januari: **Gesprekskring rond Bijbel en leven**

Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Dinsdag 28 januari: **Cantorijrepetitie**

Tijd & locatie: **19.30 uur**, Witte Kerk

Woensdag 29 januari **Dichter bij Dichters**

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Graag aanmelden via, schoutenjanpeter@gmail.com of: telefoon 035-6948871

Volgende week: zondag 2 februari, **Oecumenische viering**

Maria Kerk in Bussum 11.00 uur!

Voorganger(s): Pastoor Sandor Koppers, ds. Willy Metzger van de Evangelisch Lutherse Gemeente 't Gooi en ds. Evert-Jan van Katwijk.